



CHRISTUS KONING

Is 25 november 2012 een speciale zondag in jouw Chirogroep? Omdat het over een maand Kerstmis is? Of omdat jullie een Chirofeest plannen? Misschien mogen ouders, sympathisanten en Chirogroepen uit de buurt ook wel komen dan? Of nee, jullie hebben dan het jaarlijkse uitstapje gepland! Of is het een speciale zondag omdat jullie Christus Koning vieren? Lees in dat geval zeker verder, want hier vind je ideeën voor een leuke viering.

GOESTINK

VOORGANGER OF VB

Het jaarthema is 'Goestink': goesting om je een heel jaar in te zetten voor de Chiro, om je in het zweet te werken voor de activiteiten, om te genieten van de geur van het gras dat aan je schoenen blijft plakken. Goesting om zelfs als het vriest toch je short of rokje aan te trekken, goesting om honderdduizend pistolets te smeren voor de eetkermis, goesting om toch naar de Chiro te gaan ook al is het familiefeest, goesting om uren foto's te selecteren, goesting om het stof en de spinnen in het materiaalokaal te trotseren, goesting om elke week opnieuw paraat te staan voor je leden. Goesting in Chiro, kortom!

Tip! Je kunt deze tekst ook in de wij-

vorm vertellen, of twee leid(st)ers afwisselend aan het woord laten.

VB OF LEID(ST)ER

Wij zijn een aantrekkelijke ploeg, wanneer we ons eenvoudig opstellen, niet hoog van de toren blazen.

Wij zijn een gelukkige ploeg, wanneer we aandacht hebben voor elkaar.

Samen, daarom lukt het, omdat wij het samen doen.

Want is het niet zo dat je aantrekkelijk bent als ploeg als je je eenvoudig opstelt? Ben je niet aantrekkelijk als je niet te hoog van de toren blaast en niet altijd gezien moet worden?

Word je niet gelukkig als je attent bent voor elkaar, als aandacht een belangrijke plaats heeft in je werking?

Het is zálíg om deel uit te maken van een ploeg waarin werkelijk iedereen een plek krijgt, waar dat echt een zorg is van de hele ploeg. Dat doet deugd vanbinnen.

Een heerlijke ploeg is het waar mensen voortdurend nieuwe kansen krijgen en niet vastgepind worden op hun fouten. Waar graag zien centraal staat.

Zálíg is het om eerlijk te durven leven, recht 'vanuit je buik' en 'zuiver van hart'. Gewoon zijn wie je bent, zonder berekening en vooroordelen. Als je je als ploeg daaraan waagt, word je een thuis voor velen.

Is het niet zálíg als je je ook kwetsbaar mag opstellen, als je het kunt zeggen dat het moeilijk gaat, als je je verdriet daarover durft te laten zien?

Is het niet aanstekelijk als je ploeg erom bekend staat dat je eerlijk met elkaar in gesprek gaat, dat je samen zoekt hoe het verder kan als er conflicten zijn? Zo'n levenskwaliteit steekt anderen aan.



! EEN CHIROFEEST!

Maar wie iedereen echt een kans wil geven, zal soms hindernissen ondervinden. En toch zal het deugd doen om ervoor te gaan, want zo toon je en voel je hoe goed het tussen mensen eigenlijk wel kan zijn. Bij zo'n ploeg wil iedereen horen.

Als je 't mij vraagt: Chiro is de moeite waard!

naar Jos Marien

VERKIEZING VAN CHIROOSTE GEUR

Dit is een actief gedeelte, waarbij je je even terugtrekt per afdeling. Na een tijdje komt de hele Chirogroep weer samen.

De jongste afdelingen maken soep of warme chocomelk. De leiding of kookploeg helpen daarbij, uiteraard. De rakwi's steken enkele zoden gras uit en brengen die naar het lokaal, de keti's zetten een tent op, de tito's knutsele leuke schoenenwegwijzers voor op bivak zodat bottines en andere geurverspreiders niet in slaapzalen of tenten blijven

staan, de asi's bakken pannenkoeken voor iedereen en zorgen voor een mooie tafel of een picknickdecor.

Als je het eenvoudiger wilt houden, kun je ook gaan voor enkele voorwerpen die bepaalde Chirogeuren oproepen. Of wat je ook kunt doen: grote (vingerverf-) schilderijen gebruiken of foto's projecteren. Zorg voor sprekende afbeeldingen zodat iedereen het gras, de zweetvoeten, de tent, enz. meteen ruikt.

SAMEN MET DE (PAROCHIE-) GEMEENSCHAP VIEREN

Als je Christus Koning-viering een parochieviering is, spreek dan zeker af hoe je het jaarthema, het geurige decor, je Chirovlag en andere attributen kunt opstellen in de gebedsruimte. In de eucharistie worden ook evangelieteksten voorgelezen. Het verhaal van Jezus die ervan beschuldigd wordt koning te zijn, is toepasselijk. Jezus' droom was er inderdaad één van een koninkrijk: een koninkrijk waar alle kinderen en jongeren ten volle mogen leven en spelen.

"JA, IK WIL EEN GOEDE LEID(ST)ER ZIJN"

Christus Koning is vaak ook het moment waarop (nieuwe) leiding hun engagement en voornemens uitspreekt voor de hele groep. In de Chiro hebben we daar het Leidingswoord voor. Het is knap en gedurfd, indrukwekkend om te horen en om zelf uit te spreken, iedereen samen of elke leid(st)er apart. Rechtstaan, je keel schrapen en luidop beloven dat je een goede leid(st)er zal zijn. In sommige groepen is dat een indrukwekkend ritueel, met de officiële overhandiging van de leidingskoorden, het afzwaaien van de oude leiding, enz.

Op de Chirosite vind je het 'oude' Leidingswoord en het Engagementswoord, maar sinds kort is er ook een spiksplinternieuw Leidingswoord. Ben je benieuwd? Blader dan snel verder naar blz. 16!

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mailtje naar de proost van de Chiro: els.vandoren@chiro.be.

Op pagina 8 en 9 vind je meer tips over bezinning en vieringen.