

# Christus Koning, een viering

## Om vooraf bij stil te staan

- ★ Kunnen jullie zingen en hebben jullie muzikanten? Zo ja, vooral live musiceren. Zo nee, vooral niet proberen; gebruik opgenomen muziek.
- ★ Welke gewoonten hebben jullie als het over vieren en stilvallen gaat? Hou daar rekening mee bij de voorbereiding van de Christus Koningviering. Als je bijvoorbeeld veel leden in de groep hebt die niet vaak naar de mis gaan, vertel dan hoe een gebeds- of eucharistieviering in elkaar zit. Of als jullie de gewoonte hebben om per afdeling een bezinningsmoment te doen op bivak, denk er dan over na of jullie nu ook per afdeling iets kunnen doen.
- ★ Als (groot)ouders en burens welkom zijn, nodig hen dan uit.

## Ideeën voor inkleiding

- ★ Zijn jullie een knutselgroep? Zo ja, maak uit kippengaas en papier-maché de jaarthemavogels na (elke vogel kan in een afdelingslokaal logeren en in de zomer meegaan op bivak). Of maak met kippengaas en met gekleurde stoffen een Chiroteken na. Of weef met gekleurde stroken de letters CHIRO in het gaas. Je kunt dan ook enkele stroken open laten die de leden tijdens de viering moeten aanvullen. <invoegen tablet: <https://www.pinterest.com/pin/407435097517164325/>>
- ★ Iedereen krijgt een driehoekig stukje gekleurd papier en schrijft zijn of haar naam erop. Hang de papertjes als vlaggetjes met een wasspeld aan een stuk touw zodat je een kleurige vlaggenlijn krijgt. Of geef iedereen een strookje gekleurd papier, en maak er met een nietjesmachine een kleurrijke slinger van.
- ★ Ballonnen in de afdelingskleuren: blaas ze samen op, bind ze aan de stoelen, deel ze uit, enzoverder. Of hang gekleurde linten aan de stoelen!

## Opening

### Niemand anders dan mezelf\*

Vandaag heb ik een oranje broek aangetrokken met daarbovenop een groen T-shirt en een roze vestje. Ik draag blauwe oorhangers en gele lippenstift. De hakken van mijn schoenen zijn wel tien centimeter hoog en mijn veters twee meter lang. Mijn armen zijn bedekt met pastelkleurige armbanden en mijn lenzen hebben wisselende tinten. Mijn tasje bestaat uit imitatie-krokodillenleer en al mijn vingernagels zijn met kleine gezichtjes opgesmukt.

Mensen zeggen nu dat ik raar ben en dat ik niet meer dezelfde ben als vroeger. Terwijl ik alleen maar even mijn vrolijkheid van binnenin naar buiten heb gebracht. Morgen draag ik wel weer mijn jeansbroek en slobbertrui. En dan ben ik nog altijd niemand anders dan mezelf.

\* (Bij voorkeur trekt de lezer van dit stukje ook erg kleurrijke kleren aan.)

## Jaarthemalied: Regenboog

Check het jaarthemalied op [chiro.be/jaarthema](http://chiro.be/jaarthema)

## Ten verhaal

### Een Chirogroepballade

Uit het Baggerboek

Ook al hangen de meeste groepen goed aaneen, in de Chiro is er openheid en verwelkomen we iedereen. Je moet niet alle talen kennen om aan integratie te doen, vooral kunnen denken in oranje, blauw, rood, geel en groen. Het is niet erg als iemand de tien geboden niet kent, het plezier van kinderen is op zich al een rijk Chiromoment. Leiding mag in 'een nieuw vat steken' uitblinken, maar moet het daarom nog niet zelf helemaal leegdrinken. Organiseren, programma maken, subsidies vragen, enz. is vaak een heel werk, maar samen dingen beleven en spinazie op bivak maken vele Chirogroepen sterk.

Om Chiro te behouden, moet je ervoor zorgen dat je leden zich nooit vervelen.

Ons succes blijft georganiseerd binnen en buiten spelen.

Een voetbal, een touw, een fietsband, enzovoort: spelen met eenvoudig materiaal,

dat is onze speelcode, dat weten we allemaal.

Weg van tv en pc,

maak je samen met leeftijdsgenoten allerlei boeiende dingen mee.

Met een slecht imago maak je best komaf,

wees gerust: een kort broekje schrikt niet af.

Op een cursus krijg je spel talent,

en ontmoet je misschien de ideale vent.

De wekelijkse leidingskring,

is een ware discussietraining.

Aspi's zijn dierbaar,

maar hoe maak je dat in elke Chirogroep waar?

We fuisen soms, want geld is nodig,

maar in 't weekend bijklussen is voor ons overbodig.

Van West-Vlaanderen tot in Limburg, ja, over het hele land

is geweten: Chiro is een passie en 't blijft plezant!

### Een stukje Evangelie

Naar Joh. 18, 33b-37: Gij zegt dat ik koning ben

Jezus predikte dat mensen voor elkaar moesten zorgen en dat bezit niet van belang is. Velen waren het niet eens met hem en op de duur stonden ze hem naar het leven. Ze pestten en beschimpten hem, ze lachten hem uit omdat hij

de Koning van de Joden genoemd werd. Het was immers de Romeinse keizer die toen heerste in die landstreek. Jezus was geen gemakkelijke man, zijn boodschap werd bedreigend voor de machthebbers en hij werd veroordeeld.

Duiding

Jezus komt vertellen hoe mensen best zouden leven en voor elkaar zorgen. Hij was daar heel radicaal in: iedereen telde mee voor hem. Het kleinste kind, de ziekste man en de armste vrouw waren voor hem even belangrijk als de keizer in zijn mooiste paleis. Vandaag zou hij ons uitdagen om in de Chiro voor iedereen plaats te maken; ook voor wie niet goed kan voetballen of het niet goed kan uitleggen, ook voor wie niet de mooiste slaapzak heeft of zich niet graag vuil maakt tijdens een bosspel, ook voor wie altijd de laatste is en ook voor wie het laatste dessertje stiekem opeet.

Wanneer jullie eucharistie vieren, volgt hier de Dienst van de Tafel. Suggesties daarvoor vind je in het nieuwe boek van Carlos Desoete: 'In Zijn Naam', uitgegeven bij Halewijn.

## Slot

Je kunt als slot samen dansen en kleurpoeder de lucht in gooien.

Je kunt het zelf maken (check [chiro.be/jaarthema](http://chiro.be/jaarthema)) of kopen in De Banier. Als het niet vuil mag worden, kun je ook gekleurde ballonnen uitdelen met een boodschap eraan vast. Iets als 'Welkom in de Chiro, kom eens langs!' Vermeld het adres en de uren van de werking erbij, en contactgegevens voor ouders die wat meer uitleg willen. Nodig mensen uit zo'n ballon aan een kind uit hun buurt te geven.