

Dagen vol Chiro = ...

Chiro op zondag of zaterdag of ...? Leidingsvergadering op vrijdag of zaterdag of ...? Feestje, weekend, zomerkamp, noem maar op. Alle dagen Chiro, eigenlijk. Dagen zonder Chiro, hoe zou dat zijn? Te griezelig om aan te denken!

Daarom, voor in het putje van de winter, wanneer een deel van de leidingsploeg blok en examens heeft, sommigen misschien naar de sneeuw zijn en anderen in het donker 's morgens naar de les of hun werk vertrekken: DAGEN VOL CHIRO.

VAN 23 JANUARI TOT 1 FEBRUARI 2015. TIEN DAGEN, TIEN CHIROPRIKKELS VOOR JOU EN OM TE DELEN.

OPDRACHT

Kijk elke dag en doe mee of sla er eentje over of onthoud de #dagenvolChiro voor later.

Doe zelf mee, deel het, neem het mee naar de volgende leidingsvergadering.



Nomineeractie



"Chiro is: samen spelen en het leven leren."

Wat is voor jou Chiro? Of waarom geef jij leiding? Deel het met de wereld via #DagenVolChiro, zet je mooiste Chiomoment erbij en nomineer drie anderen om hetzelfde te doen.



dag twee: aftelkalender

Ballonnen prikken, hokjes kleuren, streepjes trekken, chocolaatjes eten: er bestaan 1001 manieren om af te tellen naar een nieuwe Chirozondag (of een andere fijne gebeurtenis natuurlijk). Alles om de ideale aftelkalender te maken vind je hieronder.

Nog even volhouden en je kunt weer feestvieren met je Chirovrienden!

Ga aan de slag met een schaar en de onderstaande kalenderblaadjes. Knip ze uit, maak bovenaan een gaatje en doe er een touw door. Hang de kalender op een goed zichtbare plaats en tel, met kleine opkikkertjes, af naar de eerstvolgende Chirozondag!



dag drie: opdracht

Complimentjesdag

EEN COMPLIMENT KAN ZOVEEL DEUGD DOEN!

We dagen uit om er vandaag extra aandacht aan te besteden.

Er bestaan vele manieren en alle redenen zijn goed. Laat jullie helemaal gaan en deel een fijne reactie, een originele manier om een complimentje te geven, het mooiste compliment en alles over deze dag via #DagenVolChiro.

Wie heeft je kort geleden goed geholpen? Verras die persoon met een **TELEFOONTJE** als bedanking.

Je leidingsploeg, medeleiding, VB, keukenploeg, oudercomité, oud-leidingsploeg of bivakvervoer al eens extra in de bloemetjes gezet dit jaar? Stuur hen een **E-CARD!** chiro.be/node/add/ecard

De eerste persoon die in mij opkomt als ik de vraag krijg wie een compliment verdient is, ... (en maak dat waar met een **SMS'JE**).

Je kent ze wel, de Boomerang-kaartjes. Al bedacht aan wie je weleens een **POSTKAART** of **BRIEFJE** wil sturen met een bedankje? Snuister eens in het Boomerang-aanbod, of ga gerust zelf aan de slag met potlood en papier!

Hou vandaag eens in de gaten wie als eerste je pad kruist en trakteer die persoon **IN LEVENDEN LIJVE** op een complimentje

Je huisgenoten mee op sleeptouw nemen op complimentjesdag? Hang de onderstaande afscheurstrook op een goed zichtbare plek in je huis, geef inspiratie en deel volop complimentjes uit!

Jij bent geweldig!

Omdat je het waard bent!

You are a star!

Jij bent de liefste

Ik ben zo blij dat jij er bent!

You make me happy!

I couldn't live without you!

Jij bent goed bezig!

Je straalt als een zonnetje!

Elke dag met jou erbij is een feest voor mij!

You rock my world

You are the best

dag vier: een verhaal

Wat een mooie ...

« Twee meikevers kwamen op dezelfde veertiende mei boven de grond, op zo'n goede meter van elkaar. De ene was een mooie donkerbruine, de andere een even mooie witte, een zogenaamde 'molenaar'. De molenaar besloot naar het oosten te gaan. De bruine besloot naar het westen te gaan. Zo kwamen ze elkaar al spoedig tegen. Het was een prachtige, bijna zomerse dag en hun borsteltjes trilden van genot in het warme licht. Toen zagen ze elkaar. "Wat een mooie bruine kever," dacht de witte, "kijk eens wat een diepe warme kleur!" En toen keek hij naar zichzelf en werd zo beschaamd dat hij de ogen neersloeg om ze nooit meer op te slaan. "Wat een mooie witte," dacht de bruine, "hoe mooi glanzend dat gebroken wit zonder een vlekje!" Toen keek hij naar zichzelf en werd zo beschaamd dat hij de ogen neersloeg om ze nooit meer op te slaan. Moedeloos en met neergeslagen ogen kropen ze beiden terug vanwaar ze gekomen waren. Ze hebben nooit gevlogen. »

De Roeck B.P. – 'Gras onder mijn voeten'

**WAT VIND JE VAN JEZELF DAT JE NIET ZO GOED KAN,
WAARVOOR BEN JE SOMS VERLEGEN?**





dag vijf: opdracht

ZOEK EEN MOOIE SCHERF, VAN GLAS OF KERAMIEK. WRIJF ZE PROPER. LEG ZE OP EEN PLEKJE WAAR JE ZE KAN ZIEN ALS JE WILT. LEG TIEN THEELICHTJES KLAAR, LUCIFERS, EEN MOOIE BOKAAL OF EEN MOOI KLEIN DOOSJES, VIJF KLEINE PAPIERTJES EN IETS OM TE SCHRIJVEN.

ELKE DAG ZET JE EEN NIEUW KAARSJE OP DE SCHERF. JE DENKT AAN IEMAND SPECIAAL EN SCHRIJFT IN ENKELE WOORDEN EEN ERVARING OF HERINNERING AAN DIE PERSOON OP EEN PAPIERTJE. HET PAPIERTJE GAAT IN DE BOKAAL OF HET DOOSJE, HET KAARSJE GAAT AAN.

JE MAG LANGER DAN VIJF DAGEN WARME ERVARINGEN EN HERINNERINGEN VERZAMELEN. WEES VOORZICHTIG EN DOOF HET KAARSJE WANNEER JE DE RUIMTE VERLAAT.



dag zes

Vroeg in de ochtend, toen de eekhoorn nog in bed lag, werd er op zijn deur geklopt.

'Wie is daar?' vroeg hij.

'Ik ben het,' zei een stem, 'de olifant.'

'Kom je op bezoek?' vroeg de eekhoorn.

Even was het stil. Toen vroeg de olifant: 'Wil je dansen?'

'Dansen?' vroeg de eekhoorn. 'Nu?'

'Is dat raar?' vroeg de olifant.

'Nou ... raar ...' zei de eekhoorn, 'het is nog heel vroeg.'

'Dus je wil het niet?' vroeg de olifant.

De eekhoorn dacht even na en vroeg: 'Waar wil je dansen?'

'Bij voorbeeld hier, voor je deur,' zei de olifant.

'Maar daar is helemaal geen plaats!'

'Dan dansen we niet te ver uit elkaar,' zei de olifant.

'Dan vallen we zeker naar beneden!'

'O,' zei de olifant, 'dus je wil niet dansen.'

De eekhoorn stapte uit zijn bed.

Even later legde hij zijn ene arm om de schouder van de olifant en sloeg zijn andere arm om zijn middel. De olifant zei dat hij tot drie zou tellen, schraapte zijn keel en telde tot drie. Toen maakten zij één danspas, verstpapten zich en vielen naar beneden.

Versuft lagen ze naast elkaar in het natte gras onder de beuk.

'Vond je het een slecht idee, eekhoorn?' vroeg de olifant.

'Nee hoor,' zei de eekhoorn. Hij wreef over de buil op zijn hoofd en dacht aan die ene pas die echt een hele mooie danspas was geweest.

Toon Tellegen



dag zeven: metroplan

Hoe word je een gelukkige Chiroleid(st)er?

Kies een spoor uit en volg, verspring of voer uit.



dag acht: vergaderopener

Bijna weer zondag

Bijna is het moment daar weer: je eerste Chiromoment met z'n allen sinds weken. De afgelopen weken lag je focus op iets anders: op studeren. Je liep erbij met losse broek, de haren op je kin en benen kregen de laatste tijd vrij spel. En diezelfde T-shirts draag je nu al een week aan één stuk door. Constant over boeken gebogen. Af en toe te horen krijgen: "Doe nu goed je best, dan kun je zeker mee op kamp."

Of je zat niet boven de boeken, en organiseerde de zondagen met enkel andere niet-studerende leiding. Dat was soms zwaar, heel de groep leiden met enkelen. Gelukkig was er de laatste maand misschien wat minder Chiro, dat maakte het draaglijker. Het is toch fijner om het in ploeg te organiseren.

Maar vanavond starten we opnieuw: met z'n allen naar de leidingskring. Vergaderen voor zondag. Want zondag is het weer Chirodag. Deze keer met iedereen erbij.

Start deze vergadering met een opening. De groepsleiding stelt de volgende vraag: zondag is er weer Chiro, waar kijk je dan altijd naar uit? Iedereen krijgt even de tijd om na te denken. De groepsleiding laat iedereen nu een voor een aan het woord. De bedoeling is dat je niet op elkaars antwoord reageert, dat kun je na de vergadering doen. Als groepsleiding bedank je iedereen expliciet voor het gegeven antwoord.

Neem elkaar nu stevig vast en maak een selfie van je leidingsploeg. Deel je foto met de woorden: "Hé! Wij zijn een toffe Chirobende! #DagenVolChiro"



Chiomijmering

Als de Chiro er niet was ...
vraag ik me soms af,
wat dan?

Je zou het niet merken
aan de voorpagina's van de kranten
en in het journaal
zou je dezelfde beelden zien.

De nieuwjaarsboodschappen
van presidenten, koningen en pausen
zouden niet anders klinken.

De wereld zou rond de zon draaien
en 's nachts was er de maan.
Met wat geluk viel er wat sneeuw in februari.

Als de Chiro er niet was ...
vraag ik me soms af,
wat dan?

Dan hadden we zondag
geen kasteel in elkaar geknutseld
en we hadden geen grijze vegen
op ons gezicht gehad.

Dan zou ik me niet kwaad moeten maken
op die tito's die weer liggen te lachen
en dat nadat ik al vijf keer heb gezegd
dat het stil moet zijn!

Maar ook het lege gevoel tien dagen later
alleen op mijn kamer en het besef
"Ik mis die bende en hun getater"
kende ik niet.

Als de Chiro er niet was ...
liep ik misschien
zomaar voorbij op straat
wat zouden we elkaar moeten vertellen?

Als de Chiro er niet was ...
zou iemand het toch moeten uitvinden!

Bron onbekend

Vul aan: 'Als de Chiro er niet was ...'
Post je antwoord op #DagenVolChiro.



dag tien: methodiek

Bekijk het eens anders

Altijd al willen weten hoe een hond de wereld ziet? Of hoe het komt dat Sneeuwwitje zo enthousiast rondloopt? Bekijk het leven eens door hun ogen en je zult versteld staan!

Schrijf in de hokjes namen van personages, dieren of dingen die het leven bekijken, knip ze uit en stop ze in een zakje. Trek er willekeurig eentje uit en ga per twee op ontdekking. Zoek naar wat je zou zien als je was wat op je papertje staat en toon het aan elkaar.

De wereld ziet er plots helemaal anders uit.

Om te spelen in je afdeling of met de leidingsploeg.

...	<i>hond</i>	...
<i>gras</i>	...	<i>Sneeuwwitje</i>
<i>standbeeld</i>



Dagen vol Chiro =

Bevorderen van verbondenheid en verwondering, alsook verontwaardiging bij Chiroleden en (kader)leiding. Vanuit de intuïtieve Chiro methode methodieken en materialen aanreiken voor leiding zodat ze ervaringen van verbondenheid en verwondering, van verontwaardiging en onmacht, van leden en hun Chirogroep bewuster kunnen beleven, plaatsen en duiden. Met of zonder woorden.

Dagen vol Chiro werd samengesteld en gemaakt door de werkgroep Methodieken en dat zijn Sandrien, Katrien, Sara, Merijn en Els. De werkgroep Methodieken is een ploegje van Spoor ZeS, de dienst van de Chiro die werkt rond Zingeving en Solidariteit.

Dit was de wintereditie, laat je ons weten wat je ervan vond?
SPOORZES@CHIRO.BE

Nu werken we aan een zomereditie voor op kamp.
Meedoen? Ideeën? Laat het ons weten: **SPOORZES@CHIRO.BE**
Meer info over Spoor ZeS vind je op **CHIRO.BE/SPOORZES**



Het bivak is: Genieten van het 'samen' beleven van dingen. #dagenvolChiro"
#DAGENVOLCHIRO, OPNIEUW, TIJDENS HET KAMP!
CHECK CHIRO.BE/DAGENVOLCHIRO