



#Dagen vol Chiro

Chiro op zaterdag of zondag? Leidingsvergadering op vrijdag of zaterdag? Feestjes, weekends, zomerkampen, voorbereidingen, enz. Alle dagen Chiro, eigenlijk. Dagen zonder Chiro, hoe zou dat zijn? Te griezelig om aan te denken!

Daarom, voor in putje winter, wanneer een deel van de leidingsploeg blok en examens heeft, sommigen misschien naar de sneeuw zijn en anderen in het donker 's morgens naar de les of hun werk vertrekken:

DAGEN VOL CHIRO.

VAN VRIJDAG 22 TOT ZONDAG 31 JANUARI. TIEN DAGEN, TIEN CHIROPRIKKELS VOOR JOU EN OM TE DELEN.

AFTELKALENDER

De aftelkalender in Dubbelpunt gemist? Hier vind je hem nog eens.

Knip de kalenderblaadjes uit en maak er een gaatje in. Hang ze ergens op een goed zichtbare plaats en gebruik de kalender om af te tellen naar je volgende fantastische Chiroactiviteit!

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan ons evenement #DagenVolChiro op Facebook.
Download de Facebookbanner op chiro.be/dagenvolchiro en laat iedereen weten dat je meedoet.





dagen
VOL **CHIRO**
#dagenvolchiro

dag één

'Hoe geef jij kleur aan de Chiro?'

post een foto
en nomineer drie vrienden.



Geef Kleur! Twee woorden en een uitroepetek. Meer hebben we niet nodig om een heel jaar in de verf te zetten dat jij de gedroomde ambassadeur bent voor de Chiro. Je smijft je volledig met je kleurrijke persoonlijkheid en dat zien we graag gebeuren.

Geef een antwoord op een van de volgende vragen:

- Wat was jouw kleurrijkste moment in de Chiro?
- Hoe geef jij kleur aan de Chiro?
- Wanneer gaf de Chiro kleur aan jouw leven?

Deel het met de wereld via #DagenVolChiro, zet er een toffe Chirofoto bij en nomineer drie anderen om hetzelfde te doen.

De nadruk van deze actie ligt op het delen, daar staat of valt het mee. Hiervoor hebben we jullie nodig! Delen jullie mee op Facebook, Twitter en/of Instagram met de hashtag #DagenVolChiro? Kies drie vrienden en nomineer hen om hetzelfde te doen. Dan is deze actie het startschot van een nieuwe editie van #DagenVolChiro!



DEEL JE KLEURRIJKSTE MOMENTEN MET ONS.

Maak een cressonvriendje

Je lief staat op de latten in Zuid-Frankrijk.
Je zit geklemd tussen je bureaustoel en je boeken.
De Chiro zit in wintermodus.
Je schildpad houdt zijn winterslaap.

...

Redenen genoeg voor een nieuw vriendje. Iets om zorg voor te dragen.

Neem een halve eierschaal en vul die met watten. Besprenkel ze met water tot ze nat zijn maar niet onder staan. Leg hier wat zaadjes op van snelgroeiende plantjes – tuinkers is een bekend voorbeeld.

Om het helemaal echt te maken, kun je je eitje een gezicht geven. Kleef je eitje daarvoor op een kartonnen voetje.

En nu maar sproeien, en veel licht en aandacht geven.

Of ga voor een uitdaging 'planten voor gevorderden': knutsel je hele leidingsploeg! (En breng hun hoofdjes mee naar de leidingskring.)





dagen
VOL **CHIRO**
#dagenvolchiro

dag drie

Bouw een kamp

3

Als kind was het je veilige plek, je verstopplaats, een plaats waar je ouders nooit kwamen. In de Chiro was het je territorium dat je bewaakte, liefst nog met een schat of een vlag die gestolen kon worden door het vijandige team.

Wat als je nu nog altijd een kamp had? Zou het geen schitterende studeerplek kunnen zijn? Of een chill-out room na een dag werken? Rustig, warm, gezellig, veilig ... En het beste is: het is totaal niet moeilijk en het kan overal! Met een paar lakens tover je je studeerplek zo om in een oerdegelijk kamp. Leg kussens op de grond zodat je er comfortabel in kunt zitten, of maak het hoog genoeg zodat er zelfs een stoel of zetel in kan staan. Extra licht nodig? Gebruik een hoofdlamp met ledlichtjes, die gaan heel lang mee en zijn veilig. Zeker geen kaarsen gebruiken!

Sta je bij de speelclub of rakwi's? Nodig hen uit bij je thuis, zij kunnen immers als geen ander kampen bouwen. Ze zullen zeker met dingen komen waar je zelf nog niet aan gedacht had. En na de inwijding van je nieuwe studeerplek (allemaal samen warme chocomelk drinken in je kamp) kan het studeren pas echt goed beginnen.

Sta je bij tito's, keti's of aspi's? Laat hun architecturale talenten maar eens opborrelen. Vertrouw hen en zeg dat ze carte blanche krijgen, op voorwaarde dat ze komen meehelpen om alles weer af te breken achteraf. Het wordt zeker en vast prachtig. Daag hen uit om er echt iets moois van te maken – wie weet komen ze wel een hangmat sjonnen in je kamer! Als je erbij zegt dat je van verrassingen houdt, verstoppen ze er misschien wel je favoriete koekjes in, of 'veel succes'-kaartjes. Wedden dat je leden je in juni vragen of ze in hun lokaal ook zo'n studeerkamp mogen bouwen?

Maak je medeleiding jaloers, post een foto van je kamp met #DagenVolChiro.



DEEL JE GEZELLIGSTE MOMENTEN MET ONS.

Chiomijmering

Vorig jaar vroegen we wat Chiro voor jou betekent. Een compilatie.

CHIROVUUR! EEN VUUR DAT NOOIT ZAL DOVEN ...

Chiro is ... van ribbel naar aspirant tot leiding.

Chiro is ... gek en geniaal tegelijkertijd.

Chiro is ... de stoere ribbel met z'n grote mond die 's avonds voor je hem in z'n bed steekt toch nog een knuffel wil.

Chiro is ... een bijnaam krijgen voor de rest van je leven.

Chiro is ... iets heel bizars. Je komt ermee in aanraking en geraakt er moeilijk nog van af.

Chiro is zeker ook ... het excuus om die vele marginale momenten goed te praten.

Chiro is ... iedere zondag een feestje!!

Chiro is ... altijd jezelf kunnen, mogen en leren zijn!

Chiro is niet iets wat je doet, het is iets wat je bent.

Chiro is ... niet altijd de makkelijkste maar wel de leukste weg kiezen.

Chiro is ... toeters en bellen!

Chiro is ... samen herinneringen maken om nooit te vergeten!

Chiro ... dat ben je!





dagen
VOL **CHIRO**
#dagenvolchiro

dag vijf



5

Bring kleur in je (studie)werk

Studeren of werken kleurloos? Niet met deze tips!

- Wie samenvat, is actief bezig met de leerstof te verwerken. Eens wisselen van kleur of hier en daar iets markeren geeft kleur aan je samenvatting en het studeren.
- Kleur brengen in je studiewerk begint al bij de voorbereiding/het opmaken van je studieplanning. Werken gaat beter met een kleurige achtergrond. Zien je boeken en agenda er aantrekkelijk genoeg uit om bij de hand te nemen? Of zou een Chirosticker of posterkaft van je favoriete groep nog net dat tikkeltje meer geven? Ga aan de slag! Meer extreem gaan? Pimp je fiets of de auto waarmee je naar je examens of werk gaat en maak het plaatje compleet.
- Al heimwee naar de Dag van de Jeugdbeweging? Doe hem in miniversie over tijdens deze winterdagen en trek kleren in je afdelingskleur aan om je examen te gaan afleggen of met je baas te overleggen. Deel je gekleurd enthousiasme met de rest van de wereld met #dagenvolchiro.
- Je eigen examenleerstofquiz maken? Een proactieve houding tijdens het studeren is erg belangrijk. Stel als opener op je leidingsvergadering een miniquiz op, met een interessante of ludieke vraag van iedereen in de leidingsploeg.
- Maak Flashcards in verschillende kleuren. Flashcards zijn kleine kaartjes waarop je aan de ene kant de vraag schrijft en op de andere kant het antwoord. Het is een eenvoudige manier om jezelf te controleren. Je kunt ook flashcards maken waarop je verschillende termen of begrippen schrijft.

Nog een studietip erbovenop, zomaar!

BOEK LINKS, AANTEKENINGEN RECHTS

Waarom? Omdat alles wat je links ziet, wordt ontvangen in de rechterhelft van je hersenen. De linkerhelft kan goed lineaire informatie verwerken, zoals teksten. De rechterhelft kan goed structuur begrijpen en een overzicht creëren. Bij linkshandigen is dat net andersom.

Bron: iqnu.nl/wetenschap-2/studerenwerken/10-studie-tips-effectief-en-efficient-studeren/



DEEL JE MEEST KLEURIGSTE MOMENTEN MET ONS.



Januari. Het is koud, het is nat, het is precies altijd donker ... Toch moet je af en toe eens pauzeren tijdens het studeren. Aangezien uitwaaien in de tuin er misschien niet altijd bij is, zoek je afleiding binnenshuis.



Duik in je oude spelletjeskast en snuister eens tussen al je nostalgische bezittingen. Zoek de spelletjes waarmee je vroeger vaak speelde en bedenk manieren om je leden hiermee een fantastische retrozondag te bezorgen. Barbies, autootjes, een elektrische trein, Fisher Price, Pokemons, Teletubbies, volledig afgeleefde gezelschapsspellen ... Niets is te gek!

Organiseer een ware rommelmarkt in het lokaal, je leden moeten in je kraam het speelgoed komen 'kopen' waarmee ze aan de slag willen. Laat hen allemaal apart iets kiezen, of doe hen gezamenlijk voor één ding kiezen. Uitgespeeld? Het kraampje blijft de hele namiddag open, ze kiezen gewoon iets nieuws.

Je kunt er opdrachten bij verzinnen:

- Pimp dit gezelschapspel zodat het weer hip en trendy is anno 2016.
- Maak op een originele manier promo voor dit ouderwetse speelgoed.
- Geef hen een gezelschapspel dat niemand van hen kent, zonder speluitleg. Ze doen er zeker wel hun eigen ding mee.

Bij een retrozondag hoort een retrovieruurtje. Vraag aan een van je ouders wat je vroeger lekker vond of wat je bij je oma moest eten.



DEEL JE MEEST RETRO MOMENTEN MET ONS.



dagen
VOL **CHIRO**
#dagenvolchiro

dag zeven

oppeplied



7



© Chiro Broechem

Je voelt je lastig, je bent moe. Je hebt weer een examen waarvan je thuiskomt met een slecht gevoel, zal je de eindmeet wel halen? De taak op het werk die helemaal in het honderd liep en de scheve blik van je baas die dat gezien heeft. Je lief met wie het op dit moment echt niet goed meer loopt ... Soms heb je van die dagen dat je het allemaal niet meer ziet zitten.

Ga dan op zoek naar een lied met fijne herinneringen, een nummer waar je je helemaal op kan laten gaan. Misschien is het die harde song waar de hele leidingsploeg zich iedere fuif helemaal op geeft, of dat gezapige lied waar jullie luid op meekwelen. Misschien is het gewoon jouw persoonlijke lievelingsnummer. Post het met als bijschrift **'oppeppertje!'** Wie weet volgt er wel een ander oppeplied als antwoord.

Voel je dat het niet zo fijn loopt bij iemand van je leidingsploeg? Stuur een **OPPEPLIED**, want iedereen vindt het fijn dat mensen aan hen denken in moeilijke tijden. Zelf even langsgaan om het oppeppnummer live te delen, maakt het helemaal af.



DEEL JE MEEST MUZIKALE MOMENTEN MET ONS.



dagen
VOL **CHIRO**
#dagenvolchiro

dag acht

Luciferlijn



8



Doe tijdens deze donkere dagen een warme opener of afsluiter van je vergadering. Plak de tafel of een stuk karton af met aluminiumfolie. Rol slangetjes van stukken klei en maak er een simpele tekening zoals een Chiroteken, hart of lange slang mee op de aluminiumfolie. Steek een heleboel lucifers op een lange lijn in de klei.

Draag de tafel naar buiten en zorg ervoor dat je een branddeken, emmer zand of emmer water in de buurt hebt. Steek 1 lucifer aan. Geniet van het warme, knisperende licht! Verspreid het met #DagenVolChiro.



DEEL JE MEEST KNISPERENDE MOMENTEN MET ONS.



dagen
VOL **CHIRO**
#dagenvolchiro

dag negen

Komkommertijd



9



DOE GEZOND, EET EEN APPEL

'Geen tijd' moet zowat het meest gehoorde zijn om 's morgens aan het ontbijt te ontsnappen. Vanaf nu geen excuus meer: **Wat is jouw favoriete recept? Deel het op #dagenvolChiro.**

Hier vind je alvast enkele favorietjes.

Overnight oatmeal: Een echte hype, het internet staat er vol van!

Niet jouw smaak? Vraag dan aan de kookploeg het recept voor die overheerlijke porridge van op kamp. Nostalgie!

Doe in een kommetje wat havermout en overgiet met yoghurt of melk. Voeg hierbij fruit, noten ... alles wat je lekker vindt. Laat een nachtje in de koelkast staan en smullen maar.

Fruitkunst: Een appel is niet enkel gezond, met een beetje handigheid maak je er nog echte kunstwerkjes van. (Leuk om iemand mee te verrassen.)

Kijk op YouTube eens onder de zoekterm 'fruit kunst', succes!



DEEL JE GEZONDSTE MOMENT MET ONS.



dagen
VOL **CHIRO**
#dagenvolchiro

dag tien

10



Verhaal dat door blijft gaan ...

Verveling op het toilet? Spanning aan het kampvuur? Een opdracht in een groter spel?

Een verhaal biedt altijd een oplossing. Dit schrijven we samen. Hang een groot blad papier op een zichtbare plaats in huis, in je lokaal, op je kot, enz. Verzin een leuke eerste zin en je bent vertrokken.

Ga de internettour op en begin een zin op je Facebookprofiel (vergeet de #DagenVolChiro niet).

Geen inspiratie? Sla een boek open op een willekeurige bladzijde en neem de eerste zin waar je oog op valt.

Of schrijf de conversatie met de bakker op. Wie weet wat gebeurt er na het brood kopen?!

Vergeet niet je verhaal te delen met alle medeauteurs!



#DAGENVOLCHIRO WERD BEDACHT EN UITGEWERKT DOOR SPOOR ZES



DEEL JE CHIROVERHAAL MET ONS.